



Program for 2. halvår 2024

Efterårsudflugt i bus til Jægerspris

Lørdag den 7. september 2024

Jægerspris Slot, Gerlev Kro og Skibby Kirke

Tidsplan

Kl. 07:30	Afgang Skælskør Busterminal
Kl. 08.00	Afgang Caspar Brands Plads, Korsør
Kl. 08.30	Afgang Slagelse Busterminal
Kl. 08.55	Afgang Sorø Busterminal
Kl. 10.15	Guidet rundvisning Jægerspris Slot
Kl. 12.30	Krofrrokost på Gerlev Kro
Kl. 15.00	Rundvisning i Skibby Kirke
Kl. 16.00	Bussen starter på hjemturen
Kl. 17.35	Sorø Busterminal
Kl. 18.05	Slagelse Busterminal
Kl. 18.35	Caspar Brands Plads, Korsør
Kl. 19:00	Skælskør Busterminal

Tilmelding og betaling

Tilmelding senest 24. august til kasserer Flemming Bruun på tlf. 3969 9101 eller pr. e-mail til flemming.bruun@gmail.com.

Medlemmer 850 kr., andre 975 kr.

Når vi har bekræftet din tilmelding, bedes du indbetale deltagergebyret. Indbetaling sker til Nordea 2863-6897 426 518 eller MobilePay 6159 2860.

Højst 50 deltagere.

Program: Rundvisning på Jægerspris Slot med tid til parken. Krofrrokost på Gerlev Kro med kaffe og kage. Afsluttende rundvisning i Skibby kirke v/ Niels Nielsen, Skibby Lokalhistoriske Forening. Vi hører om kirkens historie, kalkmalerierne og Skibby-krøniken (Poul Helgesens skrift fra reformationen).

Jægerspris Slot hed indtil 1677 Abrahamstrup. Hvem denne Abraham er, vides ikke. Man gætter dog på at navnet er afledt af Valdemar Sejrs søn Abel. I 1200-tallet tilhørte det meste af Horns Herred nemlig Valdemar Sejrs krongods.

Kong Frederik VII blev den sidste kongelige ejer af slottet. Ved enevældens ophør i 1848 overgik slottet til staten. 1854 tilbagekøbte kongen imidlertid slottet til brug som tilflugtssted fra det højere borgerskab og aristokratis forargelse over hans borgerlige ægteskab med Louise Christine Rasmussen (bedre kendt som Grevinde Danner).



Jægerspris Slot. Foto: Susanne Nilsson, 2015. Wikimedia.

Efter kongens død i 1863 arvede Grevinde Danner slottet og havde det som fast bopæl. Hun oprettede i 1867 et børnehjem i den tidligere kavalerfløj. Knap et halvt år inden sin død, stiftede hun fundatsen Kong Frederik VII's Stiftelse af 30. oktober 1873. Stiftelsen indebar bl.a., at Jægerspris Slot, efter grevindens død, skulle indrettes til børnehjem for fattige og ulykkeligt stillede piger.

Skibby Kirke er bygget i første del af 1100-tallet, mens Skibby stadig var en købstad. Kirken er derfor større end tilsvarende landsbykirker.

Kirken har et af Danmarks ældste kalkmalerier fra 1150. Kalkmaleriet blev fundet i 1889, da væggen, som adskilte sakristi og kor, blev revet ned. I det hele taget er kirken rig på kalkmalerier.



Skibby Kirke. Foto: Malene Thyssen, 2005. Wikimedia.

Børneopdragelse og Flakkebjerg Institut

Tirsdag den 8. oktober kl. 19 i hovedbygningen i lokalet "Yggdrasil"

Flakkebjerg Efterskole, Slagelsevej 13, 4200 Slagelse

Foredrag på Flakkebjerg Efterskole om "Flakkebjerg Institut og 6 drengeskæbner i begyndelsen af 1900-tallet" v/ arkivar ved Rigsarkivet, Jørgen Mikkelsen.

Flakkebjerg i 1898: "Byen Flakkebjærg, med Kirke, Skole, Andelsmejeri, Mølle, Jærnbane- og Telegrafstation. Lidt N. for Byen ligger Flakkebjærg Opdragelsesanstalt for forvildede og forsømte Drengene".

I 1950 var der i byen to købmænd, Brugsen, slagter, bager, læge, cykelsmed, smedeværksted, autoværksted og tankstation.

Opdragelsesanstalten var opført i 1836 under navnet "Flakkebjerg Institut". I 1922-1972 hed den "Flakkebjerg Ungdomshjem". I 1978 blev Flakkebjerg Efterskole oprettet i det tomme drengeshjem efter en gennemgribende reovering. Tårnet midt i skolegården står der stadig – der var gummicellerne i drengeshjemets tid.

Forhåndstilmelding til kasserer Flemming Bruun på tlf. 3969 9101 eller pr. e-mail til flemming.bruun@gmail.com.

Entré er 60 kr. for medlemmer, 100 kr. for øvrige. Betaling ved indgangen.

Parkering: Se efter det blå P-skilt på samme side som hovedbygningen.

Flakkebjerg.

Lige fra den Dag (den 31. Aug. 1836) da Anstalten her begyndte sin Virksomhed med 9 store, yderst vanskelige københavnske Drengene, og indtil den Dag i Dag, har den tonet rent Flag, idet den stedse aabenlyst har vedkendt sig at arbejde med — om end ikke moralsk fordærvede, saa dog meget vanskelige og tildels forbryderiske Børn. Anstalten har aldrig søgt Prædikamentet Børnehjem eller lignende, blødt klingende Navn, skønt den har været et Hjem og et godt Hjem for Hundreder, der med Glæde og Tak se tilbage paa deres Ophold her. Flakkebjerg har altid vedkendt sig, at der ved Siden af god og venlig Behandling af saadanne Drengene, der arte sig vel, maa tages endogsaa ret haardt paa saadanne, som baade før og efter Anbringelsen her, trods al Overbærenhed, alle Formaning og Advarsler vedblev at udøve deres slette og forbryderske Gerninger. Dette Anstaltens Standpunkt, der sikkert er fuldtud berettiget og forsvarligt, har gennem Tiderne hos ufornuftige Mennesker, hos dem, der kun ganske overfladisk kende noget til Anstalten, og vel endelig blandt de Folk, der mene, at al Opdragelse kan foregaa, som de udtrykke sig, »med det gode«, skabt den Mening, at Flakkebjerg var en haard og mørk Straffeanstalt. Ud fra denne Mening har man i 1905 rettet hadefulde Angreb paa os, som dem, der behandlede Eleverne slet. Det ubeføjede i disse Angreb, til hvilke man ikke undsaa sig for at benytte de laveste Vaaben, som Spioner af tvivlsom Art, der under falske Navne sneg sig ind i Anstalten, hemmelige

Indledningen til "42. Beretning om Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg og Landerupgaard for 1905.", Det kgl. Bibliotek.



Personalhistorisk Tidsskrift 2018

I 2018-udgaven af "Personal historisk Tidsskrift" var temaet „Barnestemmer“, som bl.a. indeholdt Jørgen Mikkelsens artikel "Værgerådsdrengene fra Flakkebjerg" om værgerådsbørn, der med børneloven i 1905 kunne blive fjernet fra hjemmet.

Slagelse Sygehus historie

Tirsdag 29. oktober 2024 kl. 19 "Kantinen ved vandet" på Slagelse Sygehus
Slagelse Sygehus, Fælledvej 11, 4200 Slagelse (det er indgang A)

Foredrag på sygehuset ved tidligere embedslæge,
historiker Hans Trier

Lige som i andre byer har også Slagelse haft en form for hospitaler siden middelalderen. Fra 1272 har der ligget en Skt. Jørgensgård for spedalske udenfor byen. Fra 1373 har Helliggeisthuset taget imod syge og fattige. Den første anstalt, der har tilbudt behandling og pleje, blev oprettet i 1857 på privat initiativ. Sygehuset blev overtaget af kommunen den 1. januar 1894.

Bygningen var dog utidssvarende. Kommunen opførte derfor et nyt sygehus, der blev taget i brug den 1. juli 1920. I 1923 bygges køkken- og vaskeribygning samt et kapel. Året efter overtager sygehuset garnisonssygehuset (Fælledvej 1), der bliver til epidemisygehus. Samtidig rives det oprindelige sygehus ned. Efter godkendelse af Sorø Amtsråd bliver der i 1939 mulighed for igen at udvide sygehuset. Denne gang med en medicinsk afdeling. Samtidig ændres navnet til Centralsygehus. Desuden opføres en bygning til funktionærboliger.

I 1951 kunne der indvies en ny bygning til medicinsk



børneafdeling og til øre, næse og halsafdeling (Ingemannsvej 26 og 28). Syv år senere kom også en ny bygning til. Her blev indrettet skadestue og blodbank, operationsafdeling og røntgenafdeling. I 1988 blev et nyt stort byggeri taget i brug med skadestue, operationsafdeling, laboratorier og sengeafdelinger.

I 2018 blev den foreløbigt sidste bygning tilføjet på Fælledvej 13. Det betød, at bl.a. Børne- og ungeafdeling samt Fødeafdeling kunne flytte tilbage til Slagelse fra Næstved Sygehus. Desuden blev der på de tre øverste etager plads til sengeafdelinger til medicinske patienter.

Forhåndstilmelding til kasserer Flemming Bruun på tlf. 3969 9101 eller pr. e-mail til flemming.bruun@gmail.com.

Entré er 60 kr. for medlemmer, 100 kr. for øvrige.
Betaling ved indgangen.

For at komme til "Kantinen ved Vandet" skal man ind ad den nye hovedbygning, Fælledvej 11.

Man går skråt til højre, ligefrem (se billedet), det er ned ad trappen. Ved indgangen til lokalet står der "Personale Kantine".

Der er stor parkeringsplads ved hovedbygningen, Fælledvej 11, hvor der om aftenen vil være god plads.

Udlevering af Årbog 2024

Fredag den 15. november 2024 kl. 14-16

Reception i Korsør Kulturhus, Marmorsalen, Skolegade 1, Halsskov, 4220 Korsør

Der er ingen tilmelding til arrangementet, hvor det er gratis at deltage.

Præsentation af Halsskovskolen og Korsør Kulturhus

Kirsten Slot Larsen, leder af Korsør Kulturhus, fortæller om den smukke bygning og dens historie.

Præsentation af årbogen

Flemming Bruun, årbogens redaktør, præsenterer indholdet i foreningens "Årbog 2024". Vi kan allerede nu røbe, at bogen vil byde på mange spændende artikler, der vanen tro bliver ledsaget af et rigt billedmateriale.

Betaling af kontingent ved årbogsudleveringen

Det vil på dagen være muligt at betale kontingent for 2025, som er 200 kr. for hele husstanden. Som historisk forening holder vi fast i, at der stadig kan betales kontant med rigtige penge.

Frist for betaling af kontingent

Hvis du ikke betaler kontingentet ved årbogsudleveringen, bedes du senest 31. januar 2025 betale ved at overføre 200 kr. til vores konto i Nordea 2863- 6897426518.

Du kan også betale til MobilePay 6159 2860 (husk her at anføre navn).

Halsskovskolen. Foto: Helge Hansen, 1954, Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn.

